

PILGRIMSRESAN

En resedagbok från Israel



En vallfartssång av David:

*Jag blev glad när man sade till mig: "Vi skall gå till Herrens hus.
Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem,
Jerusalem, du välbyggda stad där hus sluter sig till hus,
dit stammarna drar upp, Herrens stammar,
som ett vittnesbörd för Israel att Herrens namn skall prisas...."(Ps 122:1-4)*

Välkommen med på en resa genom Israel. Från Gallileens bördiga slätter i norr där Jesus verkade runtomkring Genesarets sjö, upp på Karmels berg där Elia utmanade Baalsprofeterna och Gud bekräftade sitt verk med eld ifrån himmelen. Skåda ut över Armageddonslätten där det sista stora slaget snart kommer stå. Kom, låt oss gå upp på berget Sion, den Store Konungens Stad, hela världens medelpunkt: Jerusalem. Följ med till Jerikos bördiga slätter där profeten Elisa var verksam, ut genom öknen som blomstrar, ner till Eilat och Röda Havet. Träd in i Tabernaklet i öknen och hör Gud tala till sitt folk. Israel, ett land som berör, då, nu och i framtiden.



Torbjörn och Maria Frisk är globetrotters och Israel är det självklara favoritresmålet. I åtta program tar de dig med på en klassisk pilgrimsresa genom landet Israel.

'Pilgrimsresan - en resedagbok från Israel' hör du på Sveriges Kristna Radio och en mängd närradiostationer i Sverige i sommar, från vecka 25 till vecka 32, dvs från mitten av juni till början av augusti.

För mer information, skriv till info@sverigeskristnaradio.se

'Pilgrimsresan - en resedagbok från Israel' är en samproduktion mellan Sveriges Kristna Radio och Kristna Radionätet.